

Krishna Janmashtami

Krishna is een incarnatie van Vishnu.

Heer Krishna werd geboren {Janam) op de achtste (Ashtami) dag van de donkere dagen in de Bhadrapada-maand (augustus-september) in Mathura. Hij was de zoon van Devaki en Vasudeva. Toen Krishna werd geboren, werd Mathura geregeerd door zijn oom koning Kamsa, die de kinderen van zijn zus wilde vermoorden omdat een profetie zei dat de achtste zoon van het paar Kamsa's ondergang zou veroorzaken.

Na de profetie zette Kamsa Devaki en Vasudeva gevangen. Hij vermoordde hun eerste zes kinderen. Echter, op het moment van de geboorte van hun zevende kind, Balram, werd de foetus op mystieke wijze overgebracht van Devaki's baarmoeder naar die van prinses Rohini. Toen hun achtste kind, Krishna, werd geboren, viel het hele paleis in slaap en Vasudeva redde de baby naar het huis van Nand Baba en Yashodha in Vrindavan.

Na de uitwisseling keerde Vasudeva terug naar het paleis met een meisje en gaf haar aan Kamsa. Toen de boze koning de baby probeerde te doden, veranderde ze in godin Durga en waarschuwde ze hem voor zijn naderend onheil. Op deze manier groeide Krishna op in Vrindavan en vermoordde uiteindelijk zijn oom, Kamsa.

Krishna en Kamsa

"Vroeger had een asura genaamd Kalanemi zes zonen. Ze stonden bekend als de sad-garbhās, en ze waren allemaal even krachtig en deskundig in militaire aangelegenheden. Deze sad -garbhās gaf de associatie op met Hiranyakasipu, hun grootvader, en onderging grote boetedoeningen om Brahma tevreden te stellen, die, toen hij tevreden was, ermee instemde om hen alle zegeningen te geven die ze maar wensten.

Sad-garbhās antwoordde: "Heer Brahma, als u ons een zegen wilt geven, geef ons dan de zegen dat we niet zullen worden gedood door een Devta's, ziekte, Yaksa, Gandharva, Siddha, dieren of mensen, noch door grote wijzen die volmaakt zijn in hun boetedoeningen." Ze wilden onsterfelijk worden. Dit zou desastreus zijn, waardoor Brahma ook voor een oplossing zorgde.

Brahma begreep hun doel en vervulde hun verlangen. Toen Hiranyakasipu van deze gebeurtenissen hoorde, was hij erg boos op zijn kleinzonen. "Je hebt mijn omgang opgegeven en bent Heer Brahma gaan aanbidden," zei hij, "en daarom heb ik geen genegenheid meer voor jullie. Je hebt geprobeerd jezelf te redden uit de handen van de Devta's, maar ik vervloek jullie: jullie vader zal als Kamsa geboren worden en jullie allemaal vermoorden, omdat jullie als zonen van Devaki zullen worden geboren." Vanwege deze vloek moesten de kleinzonen van Hiranyakasipu geboren worden uit de baarmoeder van Devaki en gedood worden door Kamsa, hoewel hij voorheen hun vader was.

In Radha Krishna Mandir vieren wij Krishna Janmashtami op maandag 30 augustus.